

Inspectiereis IJsland

Inclusief info voor rolstoelers en reizen met kinderen

In september 2021 reisde ik het gehele eiland rond om partners te bezoeken, materialen te inspecteren, en nieuwe contacten te leggen. Ter assistentie nam ik mijn vrouw mee en zo kon zij het land ook eens zien. Zij nam dikwijls de fotografie/videoverslagen voor haar rekening.

Extra aandacht had ik voor rolstoel toegankelijkheid, reizen met Covid beperkingen en de situatie rond de heen- en terugvlucht.



De Covid-19 maatregelen zijn vervallen (maart 2022) en daarmee een hoop administratie en voorbereidingen. Mochten deze toch weer nodig zijn kijk dan op de [IJslandpagina](#) voor actuele informatie.

We vlogen vanaf Schiphol met Icelandair naar Keflavik, het internationale vliegveld dicht bij Reykjavik. Op Schiphol was het een mengeling van wel/niet kapjesdragers. Tijdens de vlucht was het verplicht een mondkapje te dragen, alleen af te nemen voor een hapje eten of een slok drinken.

Op Keflavik droeg iedereen een mondkapje. Wegens de controle van de Covid-app en de pre-registratie duurde het even voordat we de huurauto konden ophalen. Te weinig luchthavenpersoneel en veel inkomende reizigers. Iedereen was wel supervriendelijk.

We reden in een Dacia Duster (diesel) met 4-wiel aandrijving. Dat is geen overbodige luxe voor langere afstanden, onverharde wegen en comfortabel uitzicht. Deze auto zie je dan ook vaak op IJsland. Weet je trouwens dat je via mijn website betrouwbaar een huurauto kunt reserveren? Weekendje weg, midweek, eigen vakantie geregeld en je wil een huurauto? [Klik hier voor meer informatie.](#)



In **Reykjavik** checkte ik o.a. de volgende zaken:

Nationaal Museum van IJsland

Een mooi, ruim en schoon museum. Zeer goed toegankelijk voor rolstoelers. Er is in ieder IJslands museum wel een plek voor kinderen en hier was die groot, veilig en met veel speeltjes voor diverse leeftijden. Er is een uitgebreide winkel met souvenirs en interessante artikelen. De cafetaria was gewoon open en hier stonden eenvoudige maar lekkere zaken op het menu. Een geweldig museum voor cultuurliefhebbers waar je makkelijk een paar uur kunt doorbrengen.



Entree IJsland Nationaal Museum te Reykjavik
MIVA liften aanwezig



Rolstoel glooiingen waar nodig, schone toiletten



1 van de 2 kinderspeelhoeken

Saga museum



Samen met manager Kolbrún. De beelden in het museum lijken levensecht



Klein randje bij de ingang, verder alles vlak
En een MIVA toilet aanwezig

Lijkt op een wassenbeeldenmuseum maar de poppen zijn van...silicone! Levensecht. Doorgang voor rolstoelen en toilet voldoende. Ook de kinderspeelhoek was schoon en voldoende maar wat klein. Kinderen worden in het museum zelf uitgedaagd interactief te zijn. Bij het museum hoort een restaurant met uitgebreide menukaart.



Kinderen worden aangespoord actief deel te nemen. Audiogids in diverse talen beschikbaar

Nationaal Park Thingvellir *Wandelen en snorkelen*

In het nationaal park Thingvellir bezocht ik het bezoekerscentrum. Hier betaal je voor je parkeerplaats. Niet veel maar het kan alleen met een bank- of creditkaart. De prijs is afhankelijk van de grootte van je voertuig. Het centrum is informatief, ruim (rolstoelgeschikt, ook buiten en het uitkijkplatform!) en netjes. Er is een cafetaria. Er is veel aandacht voor het ontstaan van IJsland en er worden diverse visuele en interactieve effecten gebruikt. Zeker niet saai, ook niet voor kinderen.



Blik vanaf het uitkijkplatform



Ingang informatiecentrum en glooiing naar uitkijkplatform

Snorkelen in de Silfra-kloof

Ook heb ik gesnorkeld in de Silfra-kloof. De instructeur van DIVE.IS, Chris, was zeer bekwaam en geestig. De briefing verliep duidelijk en je wordt geholpen met het aantrekken van je dry-suit wanneer je hier geen ervaring mee hebt. Er wordt goed gelet op de covid19 maatregelen. Alle pakken en materialen zijn goed schoongemaakt of gedesinfecteerd. Het water in de kloof is kristalhelder waardoor het soms lijkt of je zweeft in plaats van drijft. De watertemperatuur is 2 á 4 graden Celsius. Snorkelen is voor iedereen mogelijk zolang ze een pak hebben in jouw maat. M.a.w. leeftijd speelt nauwelijks een rol. De algemene begeleiding was zeer goed. Mobiele omkleedruimtes en een toilet zijn aanwezig. Warme chocomel en koekjes achteraf.



Paard rijden

Bij Eld Hestar zijn de zaken dik in orde. Een bevlogen eigenaar die met zachte doch zekere hand regeert. Alles straalt er orde, netheid en liefde voor paarden uit. De paarden en het materiaal zijn onberispelijk, evenals de kleedlokalen en toiletten. Eld Hestar heeft ook een eigen hotel met enkele kamers geschikt voor rolstoelers. Zelfs in de binnenbak is rekening gehouden met rolstoelers.



Mindervaliden overall welkom bij Eld Hestar evenals kinderen

Paard rijden is tot op zekere hoogte mogelijk als mindervalide. Hier moet je echt goed bespreken wat je wil/kan. Kinderen zijn absoluut welkom. Wil je verantwoord paard rijden op IJsland? Bharte-reizen selecteerde een aantal gelegenheden op diverse plaatsen in het land. Hier worden alle dieren en materialen goed verzorgd en ik ken de eigenaren persoonlijk.



Samen met eigenaar Hróðmar

In volgende blogs o.a. paragliden, thermische baden en kokende modder.

Heb je n.a.v. dit verslag misschien vragen dan ben ik slechts een e-mailtje (belletje/appje) van je verwijderd!



[App of bel me direct!](https://www.whatsapp.com/channel/002991629215044) +31629215044

Gereden route

